

Sct. Georgs Gildet Middelfart



1947 - 1997



## GILDELOVEN:

*Enhver gildebroder er pligtig at gøre sit bedste for:  
at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for  
sin tilværelse,  
at erkende sine fejl og rette dem,  
at nå til beherskelse af sit sind,  
at have respekt for det der har værdi for andre,  
at være venlig og forstående overfor andre,  
at gøre livet gladere og lysere for andre,  
at tage medansvar i familie og samfund,  
at værne naturen og vore nationale værdier,  
at virke for international forståelse,  
at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret.*



# Sct. Georgs Gildet i Middelfart

50 års jubilæum  
1997

Teksten er skrevet af mange af gildets medlemmer.  
Sct. Georgs Gildet Middelfart 50 års jubilæum 1997.  
Redaktion og tilrettelægning: Verner Vestergaard.  
Tryk: MV-Tryk Middelfart.  
ISBN 87-985653-4-6

## Sct. Georgs Gildets 50 års jubilæum.

Det er nu 50 år siden Sct. Georgs Gildet i Middelfart blev stiftet. I den anledning havde Jens Mayntzhusen fået den ide at udgive et jubilæumsskrift. Han skrev derfor til Hans Peter Jessen, der nu bor i Zimbabwe, for at få ham til at give nogle oplysninger om gildets stiftelse.

Jens' brev gengives her i uddrag:

Kære Hans Peter.

Det er nu snart 50 år siden, at Sct. Georgs Gildet i Middelfart blev stiftet, og i den anledning har jeg fået lyst til at begå et lille jubilæumsskrift - en lille bog med vort gildes historie - Det vil da være naturligt, at du, som er den eneste af gildets stiftere, der er tilbage, at bede dig fortælle om tiden omkring stiftelsen.

Vi ved selvfølgelig meget om stiftelsen, og det er derfor dine egne erindringer, jeg gerne vil have dig til at fortælle. Jeg har fået en masse gode oplysninger af Ernst Neess. Han er i dag den eneste, vi har tilbage i vort gilde, som har været med fra begyndelsen af vort gilde, og så er der 12 gildebrødre, som er optaget i de første 10 år. I dag er vi ca. 60 gildebrødre.

Det er mit håb, at du vil se tilbage og skrive om tiden før stiftelsen, men også gerne tiden efter.

Sct. Georgs Gildet i Middelfart sender dig og familien mange gode tanker og håber alt vel hos jer

med gilde hilsen

Jens Mayntzhusen

Svaret fra Hans Peter må vi også have med:

Kære Jens.

Tak for brevet. Det var morsomt at høre fra dig, og nu har jeg faktisk gået og vredet hjernen i længere tid, uden noget særligt godt resultat.

Jeg må tilstå, at det at se tilbage ikke er det, jeg er bedst til. Min fortid synes at bestå af enkelte situationsbilleder, såsom dig, som ivrig ulveunge, i færd med at slå katten af tøndens udenfor spejderhytten ved Postens Rende.

Gildets oprindelse: Et møde i Aksel Hvidkjærs hjem, med Balvig, Osted Andersen og Svend Erling Jensen. Tidspunktet husker jeg ikke nøjagtigt, men det må have fundet sted i løbet af sommeren 1944.

Det må have været et aftenmøde i de lyse afteners tid. Jeg tror det var Balvig, der fik mig til at komme. Vi sås af og til i hans forretning: "Give Gaver, gå til Guldsmed", du ved.

Under dette møde blev det imidlertid klart, at ingen var ivrige efter at påtage sig hvervet som gildemester. Balvig syntes at være selvskreven, da han havde været gildebrotter i Silkeborg, men det mente Balvig slet ikke, der kunne være tale om. Jeg husker ham, som et af de venligste og mest selvudslettende mennesker, jeg har kendt. De andre påberåbte sig komplet mangel på tid, men var ikke desto mindre ivrige efter at få dannet et gilde.

Foreløbigt resultat: "Stalemate!"

Under det sidste år af besættelsen var der så meget andet at se til samt i dagene omkring befrielsen den 4. maj 1945. Ydermere skulle jeg på mejeriskole i august det år. Men jeg kunne ikke slippe tanken om at få stiftet et gilde i Middelfart. Når lejlighed gaves søgte jeg i spejderkredse efter en villig gildemester.

Jeg havde under et ophold i Teglgårdvej lejren, genopfrisket mit bekendtskab med "Lange P" = Erik Petersen fra Staurby Skole. Jeg havde fået afhændet spejdertroppen til ham og iøvrigt besnakket ham med gildedannelse. Han mente dog meget rigtigt, at overtagelse af spejdertroppen var nok i sig selv, og at et større hverv indenfor en ham ukendt gildebævelse ville være for meget. men at medgå i gildet var ham ikke imod.

Således gik der en del tid og snak med at finde en gildemester, alt imens jeg selv kun var til stede i Middelfart nu og da.

Imidlertid nævnte jeg problemet overfor Anker Madsen under en familiesammenkomst. Han havde, under min opvækst i spejderbevægelsen, altid vist velvillig interesse og stor gavmildhed. F.eks. gav han os et nyt patruljetelt, da det gamle rådnede under min tid som patruljefører.

Da han selv havde været spejder i Silkeborg, syntes han, at gildebevægelsen var en udmærket ide og var heller ikke uvillig til at gå med i et Middelfart gilde. Banko!! Som Gildemester?? Næh...nej! Her var han lidt mere forsigtig. Han stod jo ukendt over for gildebevægelsen, og vi måtte da være i stand til at finde en bedre egnet. Han var dog ikke uvillig til at mødes med de andre gildebrødre, og det gjorde vi så.

Som ventet sluttede alle sig til pressionskoret! Man syntes, at Anker Madsen ville være den ideelle gildemester: Han var en af byens fremtrædende borgere, havde nødvendig autoritet og værdighed. Og som "Odd-Fellow" ikke ukendt med logearbejde.

Det tog lidt tid og nogle møder, men til sidst kunne Anker Madsen ikke længere se på disse bedende ansigter uden at blive blød om hjertet. Så han indvilgede i at tage hvervet som gildemester på midlertidig basis, så vi kunne komme i gang. Som en begyndelse tog vi til Odense og blev optaget i modergildet der, men der må stå mere om dette i gildeskråen, som jeg dog ikke mener at have set.

Det var så det forudgående, som jeg husker det, men det er som sagt mest situationsbilleder. Når jeg kommer til den første tid efter gildets dannelse, er jeg på mere sikker grund.

Jeg har allerede brændt fingrene (eller tungen). Da jeg blev bedt om at gengive mit indtryk af Gildets indvielse, havde jeg et billede af en særdeles indtryksrig gildehal og efterfølgende sammenkomst med Provincialmester "Rudi" i højsædet på Højskolehjemmet, der havde sat sig fast i min erindring som indvielsen. Det var først, da Ernst Neess skrev til mig: "Din idiot, du ved da godt, at det var på Vestfyn". Så dukkede der pludselig et nyt billede frem. Det var de lokale gildebrødre i Vestfyns vestibule i fineste puds og lettere spændt forventning. Senere i gildehallen ovenpå med landsgildemesteren i højsædet. Jeg må vist være kommet udenbys fra, for jeg erindrer ikke noget om forberedelserne. Jeg må have arbejdet i Kolding på det tidspunkt.

Alt dette er sikkert også beskrevet i gildeskråen, og hvis jeg fik lidt oplysninger derfra, kunne de nok udløse andre billeder. Jeg er sikker på, at Neess vil kunne supplere disse billeder fra og efter indvielsen. Han voksede jo op med gildet og har sikkert bedre orden i sin billedkasse end jeg i min.

Når du har snakket med Neess, kan du eventuelt skrive til mig igen, så vi i fællesskab kan få trykket på nogle taster, der kan udløse andre billeder fra "memory".

Hjertelig hilsen og held og lykke med arbejdet.

Hans Peter.

## Fra protokollens indledning:

Efter flere Rats forages Beskyde paa et stude af Det. Georgsgilde i Middelfart var det end til i Efteraar 1846 at det end skulde lykkedes. Ophrumsmanden til dette maas ene af stene tilstodtens tidligere Troppstier indendfor Det danske Spejderkorps, miværende Divisionsass. Hans Peter Jessen, Odense. Man kan godt sige, at vi alle paa hans Initiativ er komd ind i vor Hødergilde: 3 Odense. Begyndelsen blev ogsaa god, og efterhaanden var vi nogle Lyk- tene her fra Byen, som i hildet af Fraend 1847 gindog Byen til Odense for at overvare dens Høder.

Begyndelsen var god og denne lille Bate begyndte sin Bate:

Kjærest Hans Peter Jessen, Odense  
 Grosser Bateer Maxsen, Jernbanegade  
 Skotingshandler Math. Parnussen, Østergade  
 Bateer Bate Peteresen, Hørby Hede  
 Guldamer E. Palsvig, Ølgade  
 Færdehandler G. P. Jensen, Østergade  
 Høderfabrikant. T. Olsen Andersen, Ølgade



Efter en lang Række Møder fik vi valgt en  
 Udvalgte af os efter Bøftale med 3. Odense blev  
 Indvielsen højtideligheden berammes til Tirs-  
 dag den 18. November 1947. Store Forberedelser  
 er foretaget til Dagen, saa vi håber, at  
 Dagen naar bliver en, vi mer mindes længe.

Arne Jensen

Gildemester

Esp. Rasmussen

Gildekassens

Holger O. Pedersen

Gildeskattmester

Henning Jensen

Herold

Martin Rasmussen

P. Sørensen

Jørgen Byrsted

Århus

Brit Pedersen

Sekretær.

# Fødsele

18-11-1947

Gildeskatten blev adskilt af Landsjældemester  
Ljv. Tansen blev rullet ud under Tingsnyen "Vej  
høj, my stall..." Døpsten blev Middelfart folketune  
overflyttet fra Odense gildet til det nyoprettede Gilde.  
Gildetænder og Gildeskedemester blev indsat i Tæn-  
kedel og Oplægelsen af de nye fandt sted. Det  
var Ernst Niels og Nikolai Svendsen. Tegner var Lauge  
holdt Ljv 5. div. Lot. Georg Nielsen, hvor han foretog  
et Formaal og Indtæden i et Gilde, "det er  
ikke alene for at modtage men også for at give".  
Gildemesteren blev derfor indsat. Denne overtog  
Hjersed og Hærsked blev redaktør. Hylteinskriving  
de for Fredericia, Faaborg, Haderslev, 2. Horsens, Assens  
Hønge gode Gæster blev formet og Gildemesteren  
betjente de tilstedeværende. Spejderloven og Gilde-  
loven blev oplæst. Tansen rullede sammen til  
Kongernes Hønge. Gildeskatten betjente.

Høngen var nu blevet kendt og de nye mere  
frivillige del af Tansen kendte lige sine Tings-  
dette. Det varde ikke længe om stod Høngen